

משרד החינוך והתרבות קריית חינוך "גרוס"
לשכת מחוז הדרום נתיב בנים, ישיבה, נתיב בנות, אולפנה עיריית קרית-גת
קריית גת – 640235

בס"ד, ד' תמוז תש"ע
יום רביעי 16 יוני 2010

לכבוד
מר ישראל גורן,

**"רבי אומר איזו היא דרך ישירה שיכור לו האדם – כל שהיא תפארת
לעשייה ותפארת לו מן האדם" (אבות, ב,א)**

בסיומה של שנת שיתוף פעולה פורה ומבורך בין קריית החינוך "גרוס" לתנועת "מקום בלב" אני מוצא לנכון להעלות על הכתב את תחושותיי ותפיסותיי לגבי התרומה היקרה של העבודה המשותפת למסע הארוך, במסילה העולה בית אל עם תלמידינו היקרים.

בעולם המשתנה בו אנו חיים, בימים בהם הנוער מתבצר והולך בבדידותו אל מול מסכי המחשב והטלוויזיה והמצאיות, מניחה לפתחנו את המשמיה להילחם על ליבו של כל תלמיד בדרכים יצירתיות ומקוריות, שיעטפו את הילד בכל תחומי ומסגרות חייו - מצאנו שותפים לדרך, שהטו שכם וכתף ונתנו יד ויחד בנינו מערכת חינוכית הראויה לכל שבח וחיזוק.

דרך הפעולה לפיה לכל כיתה הוצמדה מדריכה שפעלה הן בתוך המערכת הבית ספרית, בשעות פרונטאליות ובשיחות אישיות והן מחוץ לשעות בית הספר, בפעילויות חינוכיות לא פורמאליות מדי שבוע, הוכיחה את עצמה ככלי יעיל וחשוב מאין כמוהו בעבודה החינוכית.

המחנכות היו השער הפתוח של המדריכות לתוך הכיתה והן מצידן היו הזרוע הארוכה של המחנכת לתוך עולמן של הבנות. ההשלמה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי תוך איגום המשאבים מהווה ציון דרך חשוב ביותר במסלול ההתפתחות הבית ספרי.

אנו חפצים מאוד להנחיל מהלך זה גם בנתיב הבנים שם אנו רואים בבירור כי חניכה אישית לבנים החל מכיתות החטיבה יכולה לפעול רבות בלבבות הבנים ולהתחיל עבודה שורשית ויציבה תנועת "מקום בלב" הפועלת מזה כעשור עם תלמידי בית הספר וזה המקום לברך אותה על הדרך הישרה שבררו לעצמם על פי דברי התנא - תפארת היא לעושיה.

יהי רצון שנוכה להמשיך ולבנות קומה אחר קומה שנשמתם של תלמידינו וחניכינו, תוך שילוב כוחות ומשאבים ויקוים בנו המקרא "איש את רעבו יעזורו – ולאחיו יאמר חזק" (ישעיהו, מא).

בברכה,

וקנין מוטי

מנהל קריית החינוך גרוס